

## Inleiding

Vandaag een bijbelstudie over een zeer belangrijk onderwerp, het is het belangrijkste onderwerp voor deze tijd en voor de toekomst, want als we hier geen juiste kennis van hebben is deze maatschappij gedoemd ten onder te gaan en dat zien we nu ook gebeuren.

Ook als we deze kennis en die houding in de toekomst, in het Kon. niet zouden toepassen en gebruiken, is zelfs die tijd een ramp, maar u weet dat dat natuurlijk niet het geval zal zijn.

Maar voor ons nu of je nu in de kerk bent of niet, het is een cruciaal onderwerp. Hopelijk heb ik uw nieuwsgierigheid gewekt, en gaat u nu op het puntje van uw stoel zitten.

Bij sommige sprekers ga je op het puntje van je stoel zitten, bij anderen kijk je op je horloge....

Het onderwerp voor vandaag dan: het gaat over vaders en vaderschap, ik denk dat ik van lieverlee de leeftijd en ervaring bereikt heb om met enig gezag over dit onderwerp te kunnen spreken.

Ik moet zeggen dat ik in de loop der jaren toch behoorlijk veel hierover gehoord heb van mensen die eigenlijk daartoe minder gekwalificeerd waren, om het maar zachtjes te zeggen,

hetzij niet getrouwd, hetzij zelf geen kinderen, hetzij jong, te jong om dit onderwerp met enige autoriteit en geloofwaardigheid te kunnen brengen.

Deze studie is voor ieder belangrijk ook als u geen vader bent. Voor degenen onder u die niet getrouwd zijn, kan deze studie nog steeds gunstig zijn voor je als je ooit van plan bent te trouwen. En als u kinderen opvoedt is er immer behoefte om deze dingen die wij uit de Bijbel van onze Vader kunnen leren over vaderschap cq ouderschap om in deze kennis geleid te worden.

Hoop ik u en mijzelf vandaag richtlijnen te geven om u als vader/ouder, moeder, grootouders getrouwden en ongetrouwden onze kinderen te stimuleren de normen die onze Vader ons geeft te zoeken en na te leven, en ook weer niet alleen onze kinderen maar ook voor u allen hier aanwezig en mijzelf.

Dus ook moeders, ook voor u want u bent ook een opvoeder en in Gods Koninkrijk zullen we later allemaal opvoeders zijn, want er zal veel geleerd en afgeleerd dienen te worden, dus voor ieder hier onder ons is deze boodschap

Stelt u zich eens voor dat op enig moment, de Almachtige tot u zou komen in een visioen en iemand aan u bekend maakte die in een staat van totaal geheugenverlies was geraakt door een of ander ongeluk. Al zijn vroegere herinneringen waren permanent gewist. In dit visioen kreeg je de opdracht hem te onderwijzen in de ware godsdienst, in zijn relatie tot zijn Schepper, in hoe hij zou moeten leven, je zou in feite belast worden met het heil van deze mens. Hoe serieus zou je deze verantwoordelijkheid nemen? Zou je het negeren om andere dingen te gaan doen of zou je zelf inzetten met je hele ziel en zaligheid om deze inspanning tot een succes te brengen?

Voorwaar gemeente zeg ik u, dat als je een vader bent dan bent u belast met deze verantwoordelijkheid.

Maar beste mensen, God heeft u niet die man die aan geheugenverlies lijdt toevertrouwd, maar Hij heeft diezelfde opdracht, onderwijzing in de ware godsdienst aan uw eigen kinderen, aan u gegeven.

Het is aan de mannen, aan hen, aan mij, en de vrouwen moeten daarin ondersteunend zijn, aan u heeft de Schepper de verantwoordelijkheid gegeven van leiderschap, leiding en begeleiding mbt de vorming en opbouw van uw kinderen . Jahweh zal de mannen verantwoordelijk houden voor wat er uiteindelijk van uw gezin terechtkomt geestelijke gezien.

Dat is een zware verantwoording, maar gelukkig heeft de man daarbij de hulp van een echtgenoot, anders zou het niet lukken, dat geldt voor mij toch in ieder geval, maar de man blijft de verantwoordelijke.

Voor de meeste mensen is familie de kern van het bestaan en zo hoort het ook. Het is een soort proeftuin . Het is de plek waar we een huichelaar kunnen zijn, of een licht aan de wereld.

Wilt u het ware karakter van een man en zijn vrouw weten? Observeer hun kinderen en je komt er wel achter. Kinderen laten zien hoe het er thuis aan toegaat, wat er zich thuis afspeelt.

Wat zijn uw vruchten, produceert u de vruchten van de geest uit Gal 5? Ik kan het aan uw kinderen zien, en ook uw Schepper, het is niet zo moeilijk hoor.

Je kan jezelf mooi voordoen voor de mensen , maar hoe rechtvaardig, hoe eerlijk, hoe echt, ben je thuis, achter gesloten deuren ? Of hoe dubbel ben je? Mooie woorden, blijft het daarbij.....

of leeft u uw geloof.

Je hoeft geen helderziende te zijn om daar achter te komen, ik kan het aan uw kinderen zien.

Hoe belangrijk is ons gezinsleven voor onze Maker, voor onze Vader ? Hoe belangrijk is het dat we onze kinderen Zijn wegen leren? Hoe belangrijk is het dat we de rol die onze Vader ons heeft gegeven vervullen? Laten we eens kijken in het handboek ter opvoeding en instandhouding van het gezin, want als u nog steeds denkt dat de Bijbel een theologisch handboek is waarmee je allerlei doctrines en theologieën moet bewijzen voor jezelf, maar meestal voor een ander, dan verzeker ik u, dan ben je nog niet heel ver gevorderd in je begrip van het Woord van God, van het plan van God en van de ware godsdienst, dan ben je pas op blz één.....nee gemeente dat is geen ware religie, dat is niet het ware geloof voor de God.

Dus nogmaals de vraag: Hoe belangrijk is ons gezinsleven voor onze Maker, voor onze Vader ? Hoe belangrijk is het dat we onze kinderen Zijn wegen leren? Hoe belangrijk is het dat we de rol die onze Vader ons heeft gegeven vervullen? Daar gaan we vandaag naar kijken. Deze vragen gaan we beantwoorden.

Weet u wat het laatste woord is dat in het OT staat, dat is ban of vloek, en daar wil niemand toch door getroffen worden?

Dat staat in Mal. 4 en dit hoofdstuk is een profetie voor de eindtijd. Laten we zien wat de bron of aanleiding van deze vloek zou kunnen worden: dus naar Mal 4:1, Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken - zegt de HERE der heerscharen - welke hun wortel noch tak zal overlaten. 2 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal,

dus wat staat hier, om deze belofte te beerven moeten we Zijn naam vrezen, u weet wat deze naam is en u spreekt deze ook soms uit, hoop ik, in alle eerbied,

3 Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen.

Maar wat bepaalt wie goddeloos is en wie niet? Laten we blijven lezen :

4 Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Denk aan de wet van Mozes ?

Ja , denk aan de wet van Mozes met alle inzettingen en rechten, en dan vers 5,

5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.

Elia de profeet was degene die zei: ja wat zei hij, slaat u maar op 1Kon 18:24, Roept gij dan de naam van uw god aan, en ik zal de naam des HEREN/JHWH aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het gehele volk antwoordde: Dat is goed.

Dus moeten we ook een beroep op de naam van de HEER doen. In feite betekent de naam " Elia " : Mijn God is Jahweh, in Elia zit Yah, dus u en ik moeten ook de naam van onze God aanroepen, daarom zei ik dat zoeven, en dat doen we niet te pas en te onpas te doen, natuurlijk mogen we Hem ook aanroepen als onze Vader. Zijn Zoon leerde ons: Uw naam worde geheiligd, als openingszin van het onze Vader, maar er is nog een derde belangrijk punt waar we veel aandacht aan moeten besteden, lezen we vers 6", Hij zal het hart der vaders terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban/vloek. Volgens dit Schriftgedeelte , zal het land met een vloek getroffen worden als uw hart als vaders niet op uw kinderen gericht zal zijn, want daar begint het mee, de aktie van de vaders naar de kinderen toe maar ook van de kinderen naar de vaders, maar dan moet u uw kinderen niet afstoten door uw gedrag, schijnheilig zou hier een bijv. naamwoord voor gedrag kunnen zijn, wij willen toch niet door de ban of de vloek getroffen worden gemeente?

Dus wat lezen uit dit bericht van Elia: dat we moeten onthouden en leven bij het feit dat onze God Jahweh is(1), en 2, dat we de wet van Mozes moeten gedenken, maar vooral uw en mijn grote plicht is dat we onze harten terugvoeren naar onze kinderen, wat ook inhoudt dat de harten van uw en mijn kinderen weer naar u teruggevoerd worden.

In de samenleving om ons heen ontbreekt dit heel vaak, bij u en mij zou dit niet mogen ontbreken, deel uitmakende van een groep mensen die op zijn zachtst gezegd wat meer toegang tot de woorden van de Allerhoogste zouden moeten hebben, en daar m.n. ook naar leven, de Bijbel is een levenswijze zeg ik nog maar eens, i.p.v. een theologie.

Volgens statistieken, gaan in de Verenigde Staten van Amerika en W-Europa, ten minste 4 van de 10 kinderen naar bed zonder hun vader in huis.

In deze gezinnen hebben kinderen het geestelijk en emotioneel vaak moeilijk . Kinderen zijn een status symbool of meer een last dan een zegen, in ieder geval wordt kinderen nauwelijks geleerd hoe te leven in overeenstemming met het handboek voor de mens, uw Bijbel, en gemeente er staat voor jong en oud zeer veel in. Leren wij onze kinderen de weg tot eeuwig leven?

Oh, Brother where art thou?, is de titel van een leuke film, maar een mooiere titel zou kunnen luiden

O Vaders, waar zitten jullie, Oh Fathers, where art thou, een mooie titel voor een film, brother where art thou, wie speelde daar in mee, Jeff Bridges?

Ze zijn waarschijnlijk op het werk, met vrienden, of op de golfbaan. Maar wat is des HEEREN om het maar eens plechtstatig te zeggen, maar niet geheel correct, wat is des Heren verwachting voor

vaders? Hoe belangrijk is de rol van vaders bij hun kinderen in het leven ? Wat laat Hij ons weten daaromtrent?

Jahweh 's plan voor ons is om Zijn machtige werken te communiceren aan onze kinderen.

Om dit te doen , moet een vader/ouder/opvoeder zijn hart richten tot zijn kinderen. Als het zo is, zal dit het begin zijn met het bouwen van een koninkrijk, want hier gaat Zijn koninkrijk later ook mee beginnen.

Het is een eis van God om Zijn wetten te bedenken en aan onze kinderen te leren. Dat is de opdracht die op meerdere plaatsen in de Bijbel voorkomt.

Deut 6:4-9, Dit nu is het gebod, dit zijn de inzettingen en verordeningen, die de HERE, uw God, bevolen heeft u te leren om die na te komen in het land, waarheen gij zult trekken om het in bezit te nemen,

2 opdat gij de HERE, uw God, vreest door al zijn inzettingen en geboden te onderhouden, die ik u opleg, gij en uw zoon en uw kleinzoon, al de dagen van uw leven, en opdat gij lang leven moogt.

3 Hoor dan, Israël, en onderhoud ze naarstig, opdat het u wèl ga, en opdat gij zeer talrijk wordt, zoals de HERE, de God uwer vaderen, u heeft toegezegd, in een land, vloeiende van melk en honig.

4 Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!

5 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn,

7 gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

8 Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn,

9 en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.

In deze beroemde " Shema " passage, zien we Jahweh's wens om zorgvuldig Zijn geboden aan onze kinderen te leren "als we onderweg zijn, als we nederliggen, wanneer we opstaan, een voorhoofdsband tussen uw ogen, u mag het opschrijven, op je poort of op je huis.

We zijn niet alleen geboden door Jahwe om onze kinderen te leren , maar ook om hen te onderwijzen: ijverig elk moment van de dag, elk gelegen moment moet ik zeggen.

Zo wordt het in onze harten en in de harten van onze kinderen gelegd.

En zoals we gelezen hebben is niet alleen Jahweh " Echad " ( Een) , Hij wil ons gezin te worden, " Echad " , een met elkaar en een met Hem. Er staat ook geschreven :

Deut 11:18, Maar gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; gij zult ze tot een teken op uw hand binden en zij zullen een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

19 Gij zult ze uw kinderen leren en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit en wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat;

20 gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten,

21 opdat gij en uw kinderen in het land, waarvan de HERE uw vaders gezworen heeft, dat Hij het hun zou geven, zó lang leeft, als de hemel boven de aarde staat.

Hoe kunnen we dit doen als we het te druk hebben met allerlei "andere belangrijke" zaken, als we niet thuis zijn en kwaliteitstijd aan onze kinderen geven.

Maar ook zie ik vaak de ouders en vaders belangrijke theologische gesprekken met elkaar voeren in of na de diensten, natuurlijk snappen de kinderen het niet en vervelen ze zich als ze geen kennis hebben, of als er thuis nooit over gesproken is, als de kinderen niet erbij betrokken worden.

Het moet niet het geloof van mijn vader zijn, of mijn moeder, het hele gezin dient erbij betrokken te zijn en hierin heeft de vader de grootste taak, maar zeker de grootste verantwoording!

Kinderen moeten interesse geleerd worden in Gods woord, want het gaat niet vanzelf.

Kinderen moeten ook leren luisteren, natuurlijk om gehoorzaam te zijn maar ook als er door de ouders of oudersen gesproken wordt.

Uw taak vaders en ook moeders en opvoeders want in Gods' Koninkrijk zullen we allemaal vaders zijn, opvoeders!, en er kruipt wel tijd in hoor.

Deut 4:8, En welk groot volk is er, dat inzettingen en verordeningen heeft zo rechtvaardig, als heel deze wet, die ik u heden voorleg?

9 Alleen neem u ervoor in acht en hoed u er terdege voor, dat gij de dingen die gij met eigen ogen gezien hebt, niet vergeet, en zij niet uit uw hart wijken zolang gij leeft; maak ze aan uw kinderen en kindskinderen bekend:

10 de dag, waarop gij voor het aangezicht van de HERE, uw God, bij Horeb stondt, toen de HERE tot mij zeide: roep Mij het volk samen, dan zal Ik het mijn woorden doen horen, opdat zij leren Mij te vrezen alle dagen, dat zij op de aardbodem leven, en opdat zij het hun kinderen leren.

Ziet u wat hier staat: er moet ook worden onderwezen aan onze kleinkinderen in vers 9,

Deut 6:18, gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des HEREN, opdat het u wèl ga en gij het goede land, dat de HERE aan uw vaders onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt,

19 door al uw vijanden voor u uit te jagen, zoals de HERE heeft gesproken.

20 Wanneer later uw zoon u vraagt: Wat zijn dat voor getuigenissen, inzettingen en verordeningen, die de HERE, onze God, u opgelegd heeft?

21 dan zult gij tot uw zoon zeggen: Wij waren dienstknechten van Farao in Egypte, maar de HERE heeft ons met een sterke hand uit Egypte geleid;

22 de HERE deed voor onze ogen tekenen en wonderen, groot en onheil brengend, aan Egypte, aan Farao en aan zijn gehele huis;

23 maar ons heeft Hij daaruit geleid, om ons te brengen in het land dat Hij aan onze vaderen onder ede beloofd had, en ons dit te geven.

24 De HERE gebod ons al deze inzettingen te onderhouden en de HERE, onze God, te vrezen, opdat het ons altijd wèl zou gaan en Hij ons in het leven zou behouden, zoals dit heden het geval is.

25 En het zal ons tot gerechtigheid zijn, wanneer wij heel dit gebod naarstig onderhouden voor het aangezicht van de HERE, onze God, zoals Hij ons geboden heeft.

Deut 32:46, zeide hij tot hen: Neemt al de woorden ter harte, waarmee ik u heden vermaan, opdat gij daarmee uw kinderen zult opdragen al de woorden dezer wet nauwgezet te onderhouden.

Dus des HEEREN verwachting is dat wij onze kinderen ijverig Zijn wegen leren . Laten we ook gaan bezien vanuit Gods Woord het waarom.

Ex 12, 26?En wanneer uw zonen tot u zeggen: Wat betekent deze dienst van u, 27 dan zult gij zeggen: Het is een Paasoffer voor de HERE, die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbijging, toen Hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde, dus daarom! Toen knielde het volk en boog zich neer.

Gaan we in dit verband ook even naar: Ex 13:7, Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten en op de zevende dag zal er een feest voor de HERE zijn.

7 Ongezuurde broden zullen gedurende de zeven dagen gegeten worden; er mag zelfs niets gezuurds bij u gezien worden, ja, in uw gehele gebied mag er geen zuurdeeg worden gezien. Nu komt het,

8 En op die dag zult gij uw zoon uitleggen: Dit is ter wille van wat de HERE mij heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte.

9 Het zal u zijn als een teken op uw hand en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet des HEREN in uw mond zij; want met een sterke hand heeft de HERE u uit Egypte geleid, dus daarom

Ex 13:14, En wanneer uw zoon u later zal vragen: Wat betekent dat? dan zult gij tot hem zeggen: Met een sterke hand heeft de HERE ons uit Egypte, uit het diensthuis, geleid.

15 Want toen Farao bezwaar maakte ons te laten gaan, doodde de HERE alle eerstgeborenen in het land Egypte, zowel de eerstgeborenen der mensen als die van het vee. Daarom ben ik gewoon alle mannelijke dieren, die het eerst uit de moederschoot voortkomen, de HERE te offeren, terwijl ik alle eerstgeborenen mijner zonen los.

Dus daarom!

16 Het zal tot een teken op uw hand en tot een kenteken tussen uw ogen zijn, want met een sterke hand heeft de HERE ons uit Egypte geleid.

Ex 10:1 En de HERE zeide tot Mozes: Ga tot Farao, want Ik heb zijn hart en dat van zijn dienaren onvermurwbaar gemaakt, opdat Ik deze mijn tekenen onder hen tone,

2 en gij aan uw kind en kleinkind kunt vertellen, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan en welke tekenen Ik onder hen verricht heb, opdat gij weet, dat Ik de HERE ben, daarom!

Lev 23:42,43, 42 In loofhutten zult gij wonen zeven dagen; allen die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen,

43 opdat uw geslachten weten, daarom! dat Ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde: Ik ben de HERE, uw God.

Deut 31:10-13, En Mozes gebood hun: Na verloop van zeven jaar, op de bepaalde tijd van het jaar der kwijtschelding, namelijk het Loofhuttenfeest,

11 wanneer geheel Israël opgaat om voor het aangezicht van de HERE, uw God, te verschijnen, op de plaats die Hij verkiezen zal, zult gij deze wet ten aanhoren van geheel Israël voorlezen. 12 Roep het volk tezamen, mannen, vrouwen en kinderen, ook de vreemdeling, die in uw steden woont, opdat zij ernaar horen en de HERE, uw God, leren vrezen en al de woorden dezer wet naarstig onderhouden,

13 en opdat hun kinderen, die er niet van weten, het horen en de HERE, uw God, leren vrezen, daarom!- al de tijd, dat gij leeft in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit zult nemen.

Uit wat we zo even gelezen hebben zijn ook de Feesttijden uitermate geschikt om Gods wegen aan onze kinderen te leren en wil God dat ook dat wij dit doen.

De betekenis voorzover ons begrip hiervan toereikend is moeten we uitleggen maar vooral ook waarom, nl dat we ons herinneren dat God zijn volk uit Egypte deed optrekken, dat we dat nooit vergeten want dat wordt steeds in deze verzen in Ex benadrukt, en dat zijn geen saaie verhalen hoor, daar kunt u uw kinderen echt heel erg mee boeien.

Dus fun and function, dat is voor mij een nieuwe uitdrukking, heb ik ook eens aan den lijve mee mogen maken , op het strand van H van Holland.

Eerst een vergadering dan een workshop, zelfs een brainstormsessie, dat vond ik al fun, maar het echte fun gedeelte kwam hierna pas aan bod, vliegeren met een skelter op het strand, daarna nog een drankje en diner en zo kom je de tijd wel door.

Zelfde met LHF, eerst function, wat dat voor u dan ook mag zijn, bijbelstudie, dienst, als u de jongeren cq uw kinderen er maar bij betreft, moeten ze natuurlijk wel op het Feest aanwezig zijn, de Feesten zijn niet voor u als ouder, nee ze zijn er vooral voor uw kinderen en als u een andere mening heeft, dan moet u niet bij mij komen klagen, dan moet u gewoon wat teksten uit de bijbel doorstrepen.

Betrokkenheid en toewijding, doe dit met uw gezin, of met meerdere gezinnen, ik ga me niet op de borst slaan, maar dat is wat wel in ons vaandel stond en staat, en de aktie kwam niet alleen van mij, dat begrijpt u wel, natuurlijk en vaak het meeste van uit mijn vrouw.

Hoe bind je je kinderen, ik denk dat ik duidelijk geweest ben daarin, pak het op gemeente, het is nooit te laat, want als u in uw hart heeft gezet om Gods wegen aan uw kinderen te leren, zal je zien dat u daar bij geholpen wordt, en het resultaat zal een overvloedig en een rijk leven zijn.

We slaan Gen 18:19 op, lezen we wat over Abraham gezegd werd:

want Ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des HEREN zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen, opdat de HERE aan Abraham vervulle wat Hij over hem gesproken heeft.

Ok we hebben gezien dat binnen de Thora alleen al minstens 11 keer over de rol van de vader naar de kinderen toe gesproken wordt, een opdracht, vermaning over de noodzaak om onze kinderen Zijn wegen te leren.

Maar dit concept wordt ook herhaald in de Psalmen, 78:

1 Een leerdicht van Asaf. Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer, neigt uw oor tot de woorden van mijn mond;

2 ik wil mijn mond tot een spreuk opendoen, ik wil aloude verborgenheden verkondigen.

3 Hetgeen wij gehoord hebben en weten, en onze vaderen ons hebben verteld,

4 dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen; wij willen vertellen aan het volgende geslacht des HEREN roemrijke daden, zijn krachten de wonderen die Hij gewrocht heeft.

5 Hij richtte een getuigenis op in Jakob en stelde een wet in Israël, die Hij onze vaderen gebod hun kinderen te leren,

6 opdat het volgende geslacht die zou kennen, de kinderen, die geboren zouden worden, dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen:

7 opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen, en Gods werken niet vergeten, maar zijn geboden bewaren;

8 en niet worden gelijk hun vaderen, een weerbarstig en weerspannig geslacht, een geslacht, onstandvastig van hart, en welks geest niet trouw was jegens God.

Het is duidelijk dat Jahweh de verwachting heeft dat we Zijn wegen leren aan de volgende generatie. Jahweh wil dat er een rechtschapen generatie door ons gegeneerd wordt.

Inderdaad heeft Hij aangegeven dat dit een van de doelstellingen van het huwelijk is, sla maar op:

Mal 2 : 13

In de tweede plaats doet gij dit: gij bedekt met tranen het altaar des HEREN, onder geweent en gezucht, omdat Hij Zich niet meer tot het offer wendt, noch het uit uw hand aanneemt als Hem welgevallig.

14 En dan zegt gij: Waarom? Omdat de HERE getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.

15 Niet één doet zo, die voldoende geest bezit, want wat zoekt die éne? Het zaad Gods.



Een andere vertaling zegt: Hij zoekt rechtschapen nageslacht.

Weest dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worde aan de vrouw zijner jeugd.

16 Want ik haat de echtscheiding, zegt de HERE, de God van Israël, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de HERE der heerscharen.

Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw.

We gaan naar Spreuken 22:3, Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.

In het boek Spreuken gaat het op veel plaatsen ook over een vader die zijn zoon onderwijst.

Spr 23:12-22,

12 Richt uw hart op de vermaning

en uw oor op woorden van verstand.

13 Onthoud de tucht niet aan de knaap;

slaat gij hem met de stok, hij sterft er niet van; dat herinnert me aan het verhaal wat mijn schoonvader wel eens vertelde, wij noemden hem altijd Heit, was dus de vader van Tini en Karien, maar ook nog 8 andere kinderen waaronder 6 jongens. Ik zeg niet dat de jongens ondeugend waren, maar ze haalden wel eens wat uit. Zoals een broer nog op jonge leeftijd zijnde de kerkklok ging luiden, ik zal u andere avonturen besparen. Hadden een van hen weer eens wat gedaan en dan kregen ze er echt van langs, s-avonds als Heit thuis was.

14 gij slaat hem wel met de stok, maar redt zijn leven van het dodenrijk. Ok jongen kom maar eens hier, heb je dat en dat gedaan, Anne of Gerrit?, zo heten er een paar. Ja, ok ga naar de kelder en haal een stuk hout op, nou dan wisten ze het wel, ok, naar de kelder, kwamen ze bij Heit terug met het ielste plankje wat ze konden vinden, ga maar terug zei Heit, een grotere plank, en terug, was wel iets groter maar nog te klein natuurlijk zo werd Anne 4 of 5 keer terug gestuurd, net zolang totdat het een wezenlijke plank betrof, tegen die tijd was Heit zijn boosheid al aardig over ook vanwege dat Heit er stiekum geweldig om moest lachen, zo ging dat daar bij de Kootstra's thuis, we gaan verder met de Spreuken, en die had Heit zeker ook gelezen en paste ze toe, vers 14?

15 Mijn zoon, indien uw hart wijs is, dan zal ook mijn hart zich verheugen;

16 dan zal mijn binnenste jubelen, wanneer uw lippen rechte dingen spreken.

17 Uw hart zij niet naijverig op de zondaren, maar beijvere zich voortdurend de HERE te vrezen;

18 waarlijk, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.

19 Hoor gij, mijn zoon, en word wijs, richt uw hart op de weg.

20 Verkeer niet met wie zich te buiten gaan aan wijn en vlees;

21 want een drinker en een doorbrenger verarmen, en slaperigheid doet lompen dragen.

22 Luister naar uw vader, die u heeft verwekt; veracht uw moeder niet, wanneer zij oud geworden is.

Duidelijke taal, ook naar de kinderen, hoe te leven, deze vader is toegewijd in onderwijzen van de wijsheid van de Schrift.

Dus vaders en vaders in spe, en wellicht ook grootvaders, geef uw beste tijd en meer aan uw kinderen.

Dat kan pas als u het huis op orde heeft, en ik bedoel niet alleen netjes schoon opgeruimd, mijn vrouw, moet u eens naar haar beroep vragen, krijgt u een verrassend antwoord: ik ben opruimer zegt ze dan, maar weet u dat is heel belangrijk om de taak die u heeft uit te voeren, dat gaat makkelijker in een netjes opgeruimd huis.

Veronderstel u komt thuis en het is een bende, eten nog niet klaar en de kinderen blerten, om dan nog tijd te vinden uw kinderen uit Gods woord te leren, wordt allengs moeilijker, dus ook het huis fysiek op orde, en dat is belangrijk kijk maar eens wat er in 1Tim 3:4 en 5 over gezegd wordt:

4 een goed bestierder van zijn eigen huis, die met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houdt;

5 indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorgen?

12 Diakenen moeten mannen van één vrouw zijn, hun kinderen en hun eigen huis goed bestieren,

Titus 1:6, mannen, die onberispelijk zijn, één vrouw hebben, die gelovige kinderen hebben, die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten.

7 Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis Gods Maar u zal zeggen ik ben geen ouderling of voorganger zoals Andre of Wim, daar dacht u makkelijk af te komen, mis: ook uw en mijn huis zijn een huis Gods, dus willen we graag gelovige, God getrouwe kinderen, een rechtvaardig gezin met rechtschapen kinderen hebben. Ons gezin is de uitdrukking van onszelf en van ons leven.

Ik heb het al gezegd gemeente, uw gezin laat uw ware gezicht zien, we kunnen ons vroom voordoen, maar uw visitekaartje blijft uw gezin en dat weet de Almachtige, Hij kijkt dwars door je heen, zelfs kunnen wij door mensen heen kijken, kijk maar naar hun kinderen.

Abraham en Eli waren leiders . Zoals we al eerder lazen, Abraham had zijn huis wel op orde: hebben we al gelezen,

want Ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des HEREN zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen, opdat de HERE aan Abraham vervulle wat Hij over hem gesproken heeft.

Eli, de priester niet, had zijn huis niet op orde : 1 Sam 2:11, Toen ging Elkana naar Rama, naar zijn huis, maar de jongen was in de dienst des HEREN onder toezicht van de priester Eli.

12 De zonen van Eli nu waren nietswaardige lieden; zij rekenden niet met de HERE/JHWH.

Eli maakte blijkbaar de dwaze beslissing zijn zonen corrupt te laten worden :

1 Sam 3:12 Te dien dage zal Ik aan Eli in vervulling doen gaan al wat Ik over zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde.

13 Want Ik heb hem te kennen gegeven, dat Ik over zijn huis voor altijd gericht zal oefenen om de ongerechtigheid, waarvan hij geweten heeft; immers zijn zonen brachten een vloek over zich en hij heeft hen niet eens berispt.

Beschouw het totaal verschillende eindresultaat van Abraham en Eli ! Abraham en zijn nakomelingen werden verheven en gezegend, maar Eli had zijn generaties afgesneden en vernietigd . Dus laten we nadenken over de vraag van vandaag , zijn we een Abraham of zijn we een Eli?

Kunnen we beginnen te zien hoe belangrijk het eigenlijk is? U ziet, Jahweh zou nooit de God van " Abr Izak en Jacob zijn geweest " als Abraham niet had zijn werk gedaan!

Zal het van ons gezegd kunnen worden, de HEERE is de God van onze kinderen en kleinkinderen ? Jahweh is op zoek naar rechtschapen nageslacht; een zaad Gods om te wandelen in Zijn wegen. Jahweh wil dat Zijn volk kinderen produceren van gerechtigheid.

Wat kan er gebeuren en gaat er gebeuren wanneer wij dit niet aan onze kinderen leren?

Richt 2:10, Nadat ook dat gehele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was, kwam na hen een ander geslacht op, dat de HERE niet kende, noch het werk, dat Hij voor Israël gedaan had.

11 Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des HEREN en gingen de Baäls dienen. 12 Zij verlieten de HERE, de God hunner vaderen, die hen uit het land Egypte geleid had, liepen andere goden achterna uit de goden der volken rondom hen, bogen zich daarvoor neer en krenkten de HERE

En dat ging maar door, steeds weer een generatie die God vergat, de vaders gaven niet het goede voorbeeld en daarna gaf God hen weer over in de macht van de vijanden rondom hen, dat is wel 7 keer zo gegaan in een periode van 335 jaar, wat zouden ze een welvaart gekend hebben, maar de vaders verzuimden hun kinderen de juiste opvoeding te geven : in de vreze des Heren, toch ging het met het hele volk Israel en Juda maar door tot de wegvoering van zowel Israel als Juda, wat zou veel ellende bespaard hebben kunnen worden, wanneer de vaders op hun post waren geweest.

Nu zien we in de maatschappij hetzelfde om ons heen gebeuren, maar het hoeft u en mij niet te overkomen, we hebben de juiste tools, laten we ze gebruiken gemeente Laten we gaan naar Ef 6:1, 1 Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht. 2 Eer uw vader en uw moeder - dit is immers het eerste gebod, met een belofte -

3 opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.

Dit is een belofte voor onze kinderen, wie wil dat nu niet, een lang leven op aarde, dat wil ik ook graag, en dan vers 4

4 En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.

Vaders frusteer uw kinderen niet, schreeuw niet naar ze, scheldt ze nooit uit, vreselijke gewoonte van sommige ouders, kinderen uitschelden of kleineren, blijf op niveau.

Spr 29:15, 15 Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande.

16 Als de goddelozen talrijk worden, neemt de overtreding toe, maar de rechtvaardigen verlustigen zich in hun val.

17 Tuchtig uw zoon, en hij zal u rust bereiden en u vreugde verschaffen. maar heil hem die de wet bewaart.

Ps 144:12 Dat onze zonen zijn als planten, hoog opgegroeid in haar jeugd, onze dochters als hoekzuilen, gebeeldhouwd als voor een paleis;

15, welzalig het volk, welks God de HERE is!

Er staat waarvan de Elohim is Jahweh en dat ligt aan u en aan mij, als wij onze taak uitvoeren, wat geschreven staat in Mal, het hart der vadersen tot de kinderen en het hart der kinderen tot de vadersen

Maar thuis moet het goed zijn gemeente, uw home is uw leugen of waarheidsdetector, thuis is waar het echte karakter van een man en vrouw onthuld worden, dat is de realiteit, wil u een test, wacht 10-15 jaar en zie hoe het er dan uit ziet bij u thuis of in de wereld, hoe het dan met uw kinderen gesteld is, goede test.

Spr 11:29, Wie zijn huis in wanorde brengt, zal wind erven; de dwaas wordt een slaaf van de wijze van hart.

Hebben we problemen met ons eigen huis door het te negeren of het najagen van een carrière of Bijbelstudie alleen maar voor uzelf ? We zullen wind erven.

Als we vroom zitten te zijn maar ons huis verwaarlozen, ons gezin, laten we eens lezen 1Tim 5:8, Maar indien een vrouw/man voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige Dus als je niet fysiek voor je gezin zorgt ben je erger dan een ongelovige.

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van mensen die wel het soort huis bouwden waar onze Schepper naar opzoek is. Het huis van Job is een goed voorbeeld.

v1 Er was in het land Us een man, wiens naam was Job, en die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. 2 Hem werden zeven zonen en drie dochters geboren Hoeveel zorg en aandacht had hij voor de geestelijke gezondheid van zijn kinderen ?

4 Zijn zonen nu plachten een feestmaal aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis, en nodigden dan hun drie zusters uit met hen te eten en te drinken.

5 Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen; hij stond dan des morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer, want Job dacht: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. Zo deed Job altoos weer.

Job had deze zorg voor zijn kinderen , dat hij vreesde dat zij zouden hebben gezondigd in hun hart.

Zijn liefde en toewijding aan het leven van zijn kinderen maakten deel uit van wat Job tot een dergelijke rechtvaardige en rechtschapen man maakte.

Een ander goed voorbeeld:

Hand 21:8, 8 En de volgende dag gingen wij vandaar en kwamen te Caesarea; en gekomen in het huis van Filippus, de evangelist, die behoorde tot de zeven, bleven wij bij hem.

9 Deze had vier ongetrouwde dochters, die profetessen waren.

Deze man had zeker zijn huis gewijd aan de Almachtige, [[mijnheer Seiglie heeft ook 4 dochters, ik weet niet of zij profetessen zijn, denk het niet, een wordt er dokteres, ben je nog geen profetes]]

Gemeente, als we kinderen hebben, leggen we een fundament voor de komende generaties. Hoeveel generaties zal de basis die we hebben gelegd vrucht dragen tot gerechtigheid, blijven onze kindskinderen ook hun kinderen opvoeden in gerechtigheid? In feite vormen wij die hier en nu aanwezig zijn de basis van de volgende generaties. De volgende generatie moet ons ons bouwen. Wat voor soort van de fundering zijn wij, zijn wij een fundering op los zand of op rotsbodem ? Als onze kinderen verloren gaan voor de wereld, dat klinkt misschien wat dramatisch, toch hebben wij, hier en nu aanwezig, daar invloed op. Willen wij een fundament van gerechtigheid, dat vele generaties zal duren?

Hoe deed Abr. het? hebben we al gelezen , Ik lees u weer voor Gen 18:19, dit maal de Willibrord vert. 19 Ik heb hem immers uitverkoren; zijn zonen en zijn nakomelingen moet hij leren zich door een rechtschapen en deugdzaam leven aan de weg van de HEER te houden, dan kan de HEER vervullen wat Hij over Abraham gezegd heeft.'

Grote zegeningen werden beloofd aan Abraham , omdat Jahweh wist dat hij ook kon rekenen op Abraham. Vanwege zijn commitment en zijn toewijding zijn kinderen ook Godgericht te doen zijn , werd Jahweh bekend als de Elohim van Abraham, Isaak en Jakob. Dat is toch geweldig, veronderstel dat er ook eens gezegd of geschreven wordt: de God van Maarten, Ruben en Matthijs, niet zo braggen Rolf, zie ik Tineke al denken

Maar zijn we bereid om het offer te maken, de prijs betalen. eventueel de prioriteiten van hun of uw leven te veranderen voor de opvoeding van onze kinderen?

Als de generatie voor ons die prijs had betaald, had de wereld er anders uit gezien, of om wat dichter bij huis te blijven had Nederland er anders uitgezien, nog dichter bij huis te blijven had de kerk er anders uitgezien: Kan de Schepper ook net als op Abraham ook op ons bouwen? Of vinden we andere zaken in ons leven nog belangrijker, afleiding genoeg in deze wereld.

Ps112:1,2,

1 Halleluja. Welzalig de man, die de HERE vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden. 2 Zijn nakroost zal machtig zijn op aarde, het geslacht der oprechten zal gezegend worden;

Natuurlijk leven we in een drukke tijd, maar u verdient per uur meer als u thuis aan uw kinderen en uw gezin werkt dan dat u met welke andere zaken ook bezig bent, zelfs persoonlijke bijbelstudie is daaraan ondergeschikt, anders is het zoals Heer de Bree vaak zei: U en ik God, wij komen er samen wel, zo is het dus niet, u en ik hebben een verantwoording naar ons gezin toe en laat dan in vredesnaam als u al niet genoeg tijd zou hebben uw bijbelstudie overgaan, ik heb gemerkt dat daar ook een keer een tijd voorkomt, hoewel bijbellezen met uw kinderen is ook bijbelstudie, maar first things first, tijd is kostbaar als uw kinderen nog jong zijn.

Ons/uw gezin is enthousiast als wij/u ergens enthousiast over bent, bent u enthousiast over uw Schepper, uw kinderen volgen uw voorbeeld.

Gal 6:7, Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 8 Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

Voorwaar, voorwaar, , je oogst wat je zaait . Het kan 30 jaar duren, maar je krijgt wat je betaald hebt. Wat je nu geeft zal aan u worden geretourneerd Werp uw brood uit op het water en het zal aan u terug te keren na vele dagen.

Hosea 4:6, Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten

Kunt u zich de bovenstaande woorden gesproken over uw kinderen ? Stelt u zich eens voor dat ze zouden worden vernietigd als gevolg van een gebrek aan kennis, omwille van je eigen falen hen de kennis van de HEER bij te brengen . Ik moet er niet aan denken !

Laten we een fundament leggen voor de vlg. generatie, alleen u kan dat en ik, wij hebben dezelfde opdracht als Salomo:

Kron 28:9, 9 En gij, mijn zoon Salomo, ken de God van uw vader, en dien Hem met een volkomen toegewijd hart en een bereidwillig gemoed, want de HERE doorzoekt alle harten en doorgrondt al wat de gedachten beramen. Indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; doch indien gij

Hem verlaat, zal Hij u voor eeuwig verwerpen. 10 Zie nu, hoe de HERE u heeft verkoren om een huis ten heiligdom te bouwen; wees sterk en doe het, laten wij dat ook doen!

Gemeente, we zijn begonnen met een vloek waarmede we getroffen zouden worden wanneer we ons er niet toe zetten onze harten, de harten van de vaders tot de kinderen terug te voeren, daar willen wij niet door getroffen worden, door die vloek. Laten wij tijd geven aan ons gezin, we moeten ons opofferen, ook ons grote Voorbeeld, de Messias heeft zich opgeofferd voor ons, zover hoeven wij niet te gaan, wij hoeven ons leven niet te geven.

Wij moeten alleen maar tijd geven, je kan de tijd maar een keer gebruiken, net als je geld, kan je ook maar een keer uitgeven, en nu we het toch over geld hebben, mannen wees ook niet gierig of zuinig, wees royaal naar je kinderen en je gezin toe, ook dat helpt in een goede relatie met je gezin, dat is dat fun part, u weet wel, waar ik het a.h. begin over had, fun and function.

We besluiten dan ook niet met de vloek maar met de zegen die je ontvangt, als wij, in ons gezin dagelijkse toewijding en betrokkenheid naar onze Schepper en zijn Zoon, onze Verlosser stimuleren.

Jes 59:20, En wat Mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de HERE. Mijn Geest, die op u is, en mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond noch uit de mond van uw kroost, noch uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt de HERE, van nu aan tot in eeuwigheid.

En als dat zo is gebeurt er wat er staat in ons laatste schriftgedeelte:

Jes 61:9, En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn en hun nakomelingschap te midden der natiën; allen die hen zien, zullen erkennen, dat zij het nageslacht zijn, dat de HERE gezegend heeft.

Zullen wij dat nageslacht zijn, de bal ligt bij u en mij.